

Ο.Λ.Μ.Ε.

Ερμού & Κορνάρου 2

ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255

FAX: 210 32 27 382

www.olme.gr

email: olme@otenet.gr

Αθήνα, 7/12/2011

Η νέα πολιτική κατάσταση και η αναγκαιότητα συνέχισης των αγώνων μας

Η **48ωρη Απεργιακή κινητοποίηση στις 19 και 20 Οκτώβρη** με τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις και πορείες στην Αθήνα και σε όλες τις πόλεις της χώρας καθώς και η έκρηξη οργής και αγανάκτησης του λαού στις εκδηλώσεις της 28^{ης} Οκτωβρίου ήταν τα πρόσφατα ηχηρά ραπίσματα που οδήγησαν σε πτώση την κυβέρνηση Παπανδρέου. Μια λύση με στόχο να αντιμετωπιστεί η διογκούμενη λαϊκή δυσαρέσκεια.

Η νέα **κυβέρνηση** που διαμορφώθηκε ερήμην της θέλησης του λαού και πέρα από κάθε έννοια δημοκρατικής νομιμότητας, αποτελεί αποτέλεσμα πιέσεων των δανειστών της τρόικας και του ντόπιου κατεστημένου με κεντρικό στόχο την υποταγή των εργαζομένων και της κοινωνίας στην καταστροφική και αδιέξοδη πολιτική του μνημονίου.

Η απόφαση της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε. (26/10/11), όσο και αν αυτή παρουσιάζεται ως «Εθνική Σωτηρία», δεν παύει να είναι μια συμφωνία με όρους επαχθέστατους για τον λαό και την χώρα, που θα μας καταδυναστεύουν επί χρόνια. Προδιαγράφεται ένας δρόμος που είναι γεμάτος αγκάθια, αφού μονιμοποιεί τη λιτότητα, οδηγεί στην πλήρη καταστροφή του ισχνού κοινωνικού κράτους, στη θεαματική αύξηση της ανεργίας, στην απόλυτη υπονόμευση των ασφαλιστικών ταμείων, των συντάξεων και του θεσμού συλλογικών διαπραγματεύσεων, ενώ δρομολογεί επιδρομή και λεηλασία της δημόσιας περιουσίας, υποθηκεύει την κυριαρχία της χώρας, διευρύνει την ύφεση, τη φτώχεια, την υπερφορολόγηση των πιο αδύνατων στρωμάτων.

Πιο συγκεκριμένα με τη συμφωνία αυτή:

- **Παραδίνεται η χώρα μας στην τρόικα και τους δανειστές της βαθαίνοντας ακόμα περισσότερο την εξάρτηση.** Το άρθρο 10 της συμφωνίας αναφέρει μεταξύ άλλων: *«Πρέπει να ενισχυθούν οι μηχανισμοί για την παρακολούθηση της εφαρμογής του ελληνικού προγράμματος, όπως ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση.....Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους της στην τρόικα, θα συγκροτήσει για τη διάρκεια του προγράμματος επιτόπου εποπτική ικανότητα, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής εθνικών εμπειρογνομώνων, σε στενή και συνεχή συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και την τρόικα για την παροχή συμβουλών και συνδρομής ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη και πλήρης εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων».*

- Δεν αντιμετωπίζεται ούτε το θέμα του **χρέους** αφού το 2020, μετά από 10 χρόνια λιτότητας και περικοπών, θα βρεθούμε αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις της τρόικας εκεί που ήμασταν το 2009! Το 12^ο της συμφωνίας αναφέρει: *«Από κοινού με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την ελληνική οικονομία, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα αναμένεται να διασφαλίσει την απομείωση της σχέσης του ελληνικού χρέους προς το ΑΕΠ με στόχο να φθάσει το 120% έως το 2020».*

- Το **ξεπούλημα** της χώρας γίνεται πρόγραμμα για την αποπληρωμή των δανειστών. Σύμφωνα με το 13^ο άρθρο της συμφωνίας: «*Η Ελλάδα δεσμεύει μελλοντικές ταμειακές ροές από το πρόγραμμα «Ηλιος» ή άλλα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις πέραν των ήδη περιλαμβανομένων στο πρόγραμμα προσαρμογής για την περαιτέρω μείωση του χρέους της Ελληνικής Δημοκρατίας έως 15 δισ. ευρώ, με σκοπό την αποκατάσταση της δανειοδοτικής ικανότητας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF)*».

- **Νέα μέτρα** χωρίς τέλος με αυστηρή εποπτεία από την τρόικα προβλέπονται στο άρθρο 17: «*Όπως αναφέρεται στις εκτελεστικές κατευθυντήριες γραμμές, σύμφωνα με τις πρακτικές του ΔΝΤ, τυχόν νέα (προληπτικά) προγράμματα θα υπόκεινται σε επιβολή αυστηρών όρων. Η Επιτροπή θα ασκεί ενισχυμένη εποπτεία στα οικεία κράτη-μέλη και θα υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στην Ευρωμάδα*».

- Τέλος και σημαντικότερο όλων, **το ευρω-μνημόνιο δηλ. το σύμφωνο σταθερότητας θα γίνει άρθρο του συντάγματος**, δηλ. λιτότητα και περικοπές για πάντα. Στο άρθρο 26 προβλέπεται η «*θέσπιση από κάθε κράτος-μέλος της ζώνης του ευρώ κανόνων σχετικά με την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού σε διαρθρωτικούς όρους που να ενσωματώνουν τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης στην εθνική νομοθεσία, κατά προτίμηση σε συνταγματικό ή ισοδύναμο επίπεδο, έως το τέλος του 2012*».

Από τις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης, κανένας εργαζόμενος, άνεργος, νέος και νέα κανένας μικρός επαγγελματίας και επιστήμονας δεν άκουσε και δεν αντελήφθη, ούτε ένα μέτρο που θα τον οδηγήσει στη σωτηρία του, που θα τον βγάλει από τα εφιαλτικά αδιέξοδα που τον οδήγησαν μέχρι τώρα.

Η προσγείωση στην αμείλικτη πραγματικότητα δεν αφήνει κανένα περιθώριο ανοχής, κανένα χάσιμο χρόνου, καμία νέα ψευδαίσθηση.

Εκείνο που έχει αλλάξει από τη ψήφιση του πρώτου μνημονίου, στις διαθέσεις των εργαζομένων είναι, ότι τώρα έχουν όλα τα στοιχεία, όλη τη γνώση για να γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται τους οδηγούν στην απόλυτη φτώχεια.

Η εμμονή σε πολυχρησιμοποιημένα εργαλεία παλιάς κοπής, όπως αυτά των εκβιασμών και της τρομοκράτησης της κοινωνίας για την έξοδο από το Ευρώ και την Ευρωζώνη δείχνει και τα όρια και τις αντοχές και αυτής της κυβέρνησης.

Η υποτιθέμενη διάσωση του Ευρώ και της Ευρωζώνης εξελίσσεται τελικά σε έναν εφιάλτη χωρίς τέλος για τους εργαζόμενους, με χιλιάδες νέες απολύσεις, με νέα σκληρή λιτότητα για τα επόμενα τουλάχιστον 10 χρόνια, μας μεταφέρει τελικά σε έναν νέο κόσμο όπου δεν θα είναι δεδομένος, ούτε ο μισθός, ούτε η σύνταξη αλλά και κάθε ίχνος κοινωνικής πολιτικής θα απομακρύνεται ως σκουριά από το νέο μοντέλο κοινωνίας που μας επιφυλάσσουν.

Οι άμεσες προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης όπως εκτέθηκαν στις προγραμματισμένες δηλώσεις είναι οι εξής:

- Εφαρμογή όλων των δεσμεύσεων και των απαιτήσεων της τρόικας, για την εκταμίευση της 6^{ης} δόσης, το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου.
- Αποδοχή του νέου μνημονίου, το οποίο πάει χέρι-χέρι με την αποικιοκρατική δανειακή σύμβαση.
- Κύρωση της κατοχικής δανειακής σύμβασης από την Βουλή το αργότερο μέχρι το τέλος του 2011. Όπως όλα δείχνουν η εν λόγω δανειακή σύμβαση θα είναι μνημείο αντισυνταγματικής μετατροπής της χώρας σε ευρω-προτεκτοράτο.
- Η άμεση προώθηση των διαπραγματεύσεων για το «κούρεμα» που προβλέπει η απόφαση της 27^{ης} Οκτωβρίου.
- Υπερψήφιση του αντικοινωνικού Προϋπολογισμού του 2012.

Με βάση τους παραπάνω άξονες της κυβερνητικής πολιτικής **ήδη υλοποιούνται τα βάρβαρα αντικοινωνικά μέτρα:**

- Το νέο βαθμολόγιο-μισθολόγιο-φτωχολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων
- Η εργασιακή «εφεδρεία»-απολύσεις, σε όλο τον δημόσιο τομέα
- Η πλήρης απορρύθμιση στην αγορά εργασίας, με σκοπό τη δήθεν μετατροπή της Ελλάδας σε εξαγωγική οικονομία με μισθούς των 300-400 ευρώ.
- Το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, και οι ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων επιχειρήσεων.

Τα παραπάνω που έχουν ήδη δρομολογηθεί και ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και **το νέο μνημόνιο (περίοδος έως και το 2014) επιδιώκεται από τους δανειστές μας, να περιέχει απίστευτης σκληρότητας μέτρα** όπως:

«Εφεδρεία»-Απολύσεις: Προβλέπεται ότι το 2012 θα οδηγηθεί πρόσθετο προσωπικό στην εφεδρεία, που θα φτάσει τους 70.000 (πέραν των 30.000 του 2011) σε συνάρτηση με τους φορείς που θα κλείσουν ή θα μειωθούν, αλλά και σε περίπτωση που «παραβιαστεί» ο κανόνας των προσλήψεων. Αφήνεται με άλλα λόγια ανοιχτό το παράθυρο να γίνουν προσλήψεις νέων (και άρα χαμηλόμισθων) δημοσίων υπαλλήλων για αντικατάσταση μεγαλύτερων σε ηλικία (και άρα συγκριτικά «υψηλόμισθων»).

Μισθολόγιο Δημοσίου: Αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μισθολογικών μειώσεων στη δημόσιο μέχρι το τέλος του 2012 μετά από «αξιολόγηση» της μισθολογικής δαπάνης.

Ασφαλιστικό: Αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων «κουρέματος» των συντάξεων.

Φορολογικό νομοσχέδιο: Προωθείται η κατάργηση όλων σχεδόν των φοροαπαλλαγών που μέχρι σήμερα ελάφρυναν τα λαϊκά στρώματα, ενώ κάθε νοικοκυριό θα υποχρεούται να αποτυπώνει σχεδόν το σύνολο των δαπανών και των αποταμιεύσεων στη φορολογική δήλωση.

Ιδιωτικοποιήσεις: Παραμένει ο στόχος για 35 ευρώ δις από ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας έως το τέλος του 2014. Σωρευτικά το ως άνω ποσό θα φτάσει τα 50 ευρώ δις έως το τέλος του 2015.

Τράπεζες: προβλέπεται μαϊμού «κρατικοποίηση» όσων τραπεζών δεν πιάσουν το δείκτη κεφαλαϊακής επάρκειας του 10% μέχρι τον Αύγουστο του 2012. Αυτές οι τράπεζες θα εξυγιανθούν υπό τροϊκανή εποπτεία και εν συνεχεία θα επανιδιωτικοποιηθούν.

Με το **σχέδιο του προϋπολογισμού** που κατατέθηκε "τσουχτερός" θα είναι ο λογαριασμός του 2012 για το λαό μας, καθώς στο τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπονται πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις και περαιτέρω περικοπές δαπανών, σε σχέση με το 2011, συνολικού ύψους 11 δις. ευρώ περίπου.

Τα φυσικά πρόσωπα (και κυρίως οι μισθωτοί) θα κληθούν να πληρώσουν υψηλότερους φόρους κατά 2,57 δις. ευρώ εξαιτίας της μείωσης του αφορολόγητου ορίου, των περικοπών στις φοροαπαλλαγές, της έκτακτης εισφοράς και της κατάργησης της έκπτωσης λόγω αποδείξεων.

Η φορολογική επιβάρυνση των ακινήτων θα είναι αυξημένη κατά 2,65 δις. ευρώ, καθώς μέσα στο 2012 θα πληρωθούν το τέλος ακινήτων, ο ΦΑΠ του 2010 και του 2011, ενώ θα αυξηθούν και οι αντικειμενικές αξίες.

Τα 5,5 δισ. ευρώ θα φτάσουν οι μειώσεις των μισθών, οι περικοπές στις συντάξεις κ.λπ. Το κονδύλι για τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων περιορίζεται κατά 1,57 δισ. ευρώ σε σχέση με φέτος.

Με τραπεζίτη στην θέση του πρωθυπουργού θα επιχειρηθεί η συνέχεια αλλά και η σκλήρυνση της ίδιας πολιτικής.

Είναι καθαρό για μας πως δεν θα σταματήσουν να παίρνουν νέα μέτρα αν δεν τους σταματήσουμε εμείς με τους αγώνες μας.

Δραματικά τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής δείχνουν ακόμα και τα επίσημα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας τελευταία.

Η επίσημη **ανεργία** διπλασιάστηκε από 9% το 2009 στο 18,4% το 2011, στους νέους φτάνει στο 45%, με προοπτική να αυξηθεί ακόμη περισσότερο το 2012.

Οι περικοπές των μισθών μειώνουν την αγοραστική αξία του εισοδήματος των εργαζομένων οι οποίοι περιορίζουν ακόμα και βασικές τους ανάγκες για να επιβιώσουν. Η **φτώχεια** και η **εξαθλίωση** κτυπά όλο και περισσότερες ομάδες πληθυσμού. Στα σχολεία παρουσιάζονται ήδη φαινόμενα παιδιών που πεινούν.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, **αυξήθηκε το 2009 η συμμετοχή των μισθωτών και των συνταξιούχων στα φορολογικά βάρη** σε σχέση με το 2008, ενώ μειώθηκε αντίστοιχα η συμμετοχή των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα το 2010 (για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2009) οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι δήλωσαν εισόδημα που αντιστοιχεί στο 70,18% του συνολικού εισοδήματος από 68,23% το 2009. Ο φόρος που κατέβαλαν στην εφορία για τα εισοδήματα που δήλωσαν το 2010 αντιστοιχεί στο 55,54% του φόρου που κατέβαλαν όλοι οι φορολογούμενοι (από 52,59% το 2009).

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, που αφορούν τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2009 και δηλώθηκαν το 2010 στην εφορία και το φόρο που καταβλήθηκε γι' αυτά από τις διάφορες κατηγορίες φορολογούμενων, όπως οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις. Πρόκειται για την περίοδο πριν ξεσπάσει σε όλο της το μέγεθος η κρίση στην Ελλάδα. Από την άλλη οι επιχειρήσεις το 2010 δήλωσαν το 13,03% του συνολικού εισοδήματος έναντι 14,52% το 2009, ενώ κατέβαλαν το 28,67% του συνολικού φόρου έναντι 30,79% το προηγούμενο έτος.

Ο χώρος της εκπαίδευσης δεν έχει μείνει έξω από την επέλαση της «τροϊκανής» πολιτικής.

Η **ελλιπής χρηματοδότηση** των σχολείων οδηγεί στην προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου με το σταγονόμετρο, με ένα μέρος των εξόδων να καλύπτονται από τους γονείς.

Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ετοιμάζει νέες **συγχωνεύσεις** και **καταργήσεις** σχολικών μονάδων μετά το πρώτο κύμα του περασμένου Μάρτη.

Η **ανατροπή των εργασιακών μας σχέσεων** προωθείται με την αύξηση του διδακτικού ωραρίου, με την αξιολόγηση και τις υποχρεωτικές μετακινήσεις .

Προωθείται νέα νομοθετική ρύθμιση για την εφαρμογή του καθεστώτος της **προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας** που θα αφορά χιλιάδες συναδέλφους μας.

Με τον προϋπολογισμό του 2012 **οι δαπάνες για την παιδεία μειώνονται ακόμα περισσότερο** και από τις προβλέψεις του μεσοπρόθεσμου προγράμματος κατά που ψηφίστηκε τον Ιούνιο! (**16% μείωση δαπανών από το 2009 ή 1.184 εκ €**).

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επιμένει στην υλοποίηση της ίδιας αντικειμενικής πολιτικής, αγνοώντας επιδεικτικά την εκπαιδευτική κοινότητα και τους φορείς της στο σύνολό τους.

«Έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για αυτή την κυβέρνηση και ο στόχος είναι σαφής. Η χώρα δεν έχει σταματήσει να λειτουργεί. Σε ό,τι επιλογή και προτεραιότητα έχουμε από εδώ και πέρα, πρέπει να αποδείξουμε - όσο είναι εφικτό στο πλαίσιο μιας τέτοιας κυβέρνησης - ότι υπάρχει συνεργασία», ανέφερε στην ομιλία της στη Βουλή η Υπουργός κατά τη διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης.

Το Υπουργείο Παιδείας προγραμματίζει παρά την καθολική μας αντίδραση να προχωρήσει άμεσα:

- την αυταρχική διοικητική αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης που έχει σχεδιάσει, τη μετατροπή των διευθυντών των σχολείων σε μάντζερ με τον παράλληλη περιθωριοποίηση του συλλόγου διδασκόντων,
- τις αντικειμενικές αλλαγές για το «νέο σχολείο» (προγράμματα Γυμνασίου, νέο Λύκειο, Τεχνολογικό Λύκειο) που στηρίζονται στη λογική της παροχής αποσπασματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, στην εδραίωση των «αξιών» του «σχολείου της αγοράς» και της κατάρτισης, σε συνάφεια με τις αντίστοιχες αντικειμενικές μεταρρυθμίσεις του «επιχειρηματικού πανεπιστημίου», που θεσμοθετήθηκαν με το νέο νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όπως διαπιστώνουν με τις αποφάσεις τους οι φετινές ΓΣ προέδρων ΕΛΜΕ *«το γεγονός ότι υιοθετούνται αλλαγές χωρίς να αλλάζουν τα βιβλία, δίχως να αμφισβητείται ο εξεταστικοκεντρικός χαρακτήρας του σχολείου, δείχνει υποβάθμιση της παρεχόμενης γνώσης, ενώ ακλόνητη μένει η θέση της παραπαιδείας. Παράλληλα, προωθείται ραγδαία το ξεθεμελίωμα και η ιδιωτικοποίηση δημόσιων υπηρεσιών και καταργούνται σημαντικοί φορείς, όπως ο ΟΕΒΔ, ο ΟΣΚ κ.λπ. Η πολιτική αυτή οδηγεί στην απαξίωση της δημόσιας, δωρεάν παρεχόμενης εκπαίδευσης και, ουσιαστικά, στο άνοιγμά της σε στρατηγικές επενδύσεις κερδοσκοπικών εταιριών. Με τη νέα πρόταση του ΥΠΑΜΘ για το Τεχνολογικό Λύκειο, η ΤΕΕ ουσιαστικά παραδίνεται απροκάλυπτα, στους σκοπούς και το περιεχόμενό της, στις ανάγκες της αγοράς και των επιχειρήσεων».*

Απαιτούμε από αυτή την προσωρινή ή ειδικού σκοπού κυβέρνηση όπως υποστηρίζουν τα κόμματα που τη στηρίζουν, **και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να μην προχωρήσει σε καμιά από νομοθετική πρωτοβουλία για τα εκπαιδευτικά θέματα που θα υπονομεύσει το μέλλον της δημόσιας εκπαίδευσης για πολλά χρόνια.**

Δυστυχώς βρισκόμαστε στο τέλος του πρώτου τριμήνου και ακόμα δεν έχουν εκδοθεί και σταλεί όλα τα βιβλία στα σχολεία. **Και οι προοπτικές να επιλυθεί το σοβαρότατο αυτό θέμα δείχνουν ίσως το Φλεβάρη του 2012.** Η Υπουργός Παιδείας θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί για λόγους στοιχειώδους πολιτικής αξιοπρέπειας για την απουσία των βιβλίων από τα σχολεία. Το σύνθημα «πρώτα ο μαθητής» έγινε σκόνη από την αλλοπρόσαλλη πολιτική του Υπουργείου Παιδείας.

Απέναντι σε αυτή την πολιτική, συνεχίζουμε και εντείνουμε τους συλλογικούς μας αγώνες. Τώρα είναι η εποχή του λαού και των εργαζομένων, να αγωνιστούν για την επιβολή των δικών τους αναγκών και δικαιωμάτων ενάντια στη πιο ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική.

Η σωτηρία του λαού περνάει μέσα από το άνοιγμα δρόμου ζωής για την κοινωνική πλειοψηφία αυτούς που παράγουν πλούτο και αξίες, τους εργαζόμενους, τους ανέργους τους νέους, τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας και όχι τους τοκογλύφους, τις τράπεζες και αυτούς που τους στηρίζουν.

Η σύγκρουση που άρχισε θα κρατήσει για καιρό. Όσο ενωνόμαστε όλοι μας απέναντι στις κυβερνητικές πολιτικές θα σαρώνονται μαζί με συμφωνίες, μέτρα και μνημόνια.

Στηρίζουμε το κίνημα της συλλογικής, μαζικής αντίδρασης που αναπτύσσεται ενάντια στα χαράτσια.

Αρνούμαστε να νομιμοποιήσουμε την αντισυνταγματική και αντικοινωνική εφαρμογή του νόμου και να πληρώσουμε το άδικο και εξοντωτικό χαράτσι της ΔΕΗ. Οργανώνουμε συλλογικά και μαζικά την αντίστασή μας .

Χαιρετίζουμε την απόφαση της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ και όλων των συνδικάτων, κοινωνικών φορέων και τοπικής αυτοδιοίκησης, να συμβαδίζουν μαζί με τις ανάγκες των εργαζομένων, της κοινωνίας και του λαού και να υπερασπίζονται το κοινωνικό αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας, ως δικαίωμα που δεν νομιμοποιείται κανείς να το στερήσει και ειδικά σε συνθήκες κρίσης και φτώχειας από αυτούς, που δεν έχουν και δεν μπορούν.

Καλούμε τις ΕΛΜΕ να πάρουν πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο και να συντονιστούν με τους κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς φορείς και τους δήμους της περιοχής τους, για να ακυρωθεί στην πράξη αυτός ο κατάπτυστος, άδικος και απάνθρωπος νόμος, που επιχειρεί να μας βυθίσει στο σκοτάδι.

Θα είμαστε ξανά στους δρόμους και τις πλατείες με τα αιτήματα και συνθήματα των τελευταίων ΓΣ συνελεύσεων των προέδρων των ΕΛΜΕ (Σεπτέμβρης, Οκτώβρης 2011):

«Απέναντι στη λαίλαπα που ήρθε και συνεχίζεται οι εργαζόμενοι βροντοφωνάζουμε πως υπάρχει λύση. Υπάρχει άλλη πολιτική! Το χρέος δεν το δημιούργησαν οι εργαζόμενοι. Δεν το αναγνωρίζουμε. Απαιτούμε τη διαγραφή του.

• **ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ ΤΩΡΑ ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΝΑ ΦΥΓΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ.**

• **Να καταργηθεί το βάρβαρο και δουλοπρεπές μνημόνιο** κυβέρνησης - ΕΕ - Δ.Ν.Τ., το μεσοπρόθεσμο αλλά και όλα τα μέτρα που απορρέουν από αυτά.

• **ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ, ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ**

• **Να ανατραπούν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές σε όλη την Ευρώπη».**

Ο Πρόεδρος

Νίκος Παλαχρήστος

Για την ΕΛΜΕ

Ο Γεν. Γραμματέας

Θεμιστοκλής Κοτσιφάκης