

Ψήφισμα Απεργιακού Συλλαλητηρίου

Πέμπτη 20/11/2003

ΓΙΑΤΡΟΙ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΚΟΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Οι εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας και της παιδείας που συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ με το κάλεσμα των Ομοσπονδιών ΟΛΜΕ, ΠΟΕΔΗΝ, ΟΕΝΓΕ και της ΕΙΝΑΠ αποφασίσαμε να συνεργαστούμε αναπτύσσοντας κοινούς διεκδικητικούς αγώνες, για να αντιδράσουμε έτσι στη συνεχή και εντεινόμενη υποβάθμιση της δημόσιας υγείας και της δημόσιας εκπαίδευσης που παρέχονται σήμερα στη χώρα μας, καθώς και των εργαζομένων σε αυτούς τους τομείς. **Κοινό στοιχείο που μας ενώνει είναι η ριζική αντίθεσή μας στις ακολουθούμενες πολιτικές στην υγεία και την εκπαίδευση, πολιτικές που επισωρεύουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των αντίστοιχων θεσμών, επιδεινώνουν την οικονομική κατάσταση και την κοινωνική θέση των εργαζομένων στους χώρους της υγείας και της παιδείας και σε τελική ανάλυση υπονομεύουν το μέλλον της κοινωνίας μας.**

Αρνούμαστε να αποδεχτούμε την υγεία και την εκπαίδευση δέσμιες μιας πολιτικής που δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες και τις επιδιώξεις της οικονομικής ολιγαρχίας σε βάρος του ελληνικού λαού.

Απορρίπτουμε τις τάσεις ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης στην υγεία και στην παιδεία, που τις θεωρούμε μέρος της γενικότερης επίθεσης ενάντια στα δημόσια αγαθά και υπηρεσίες που οφείλει να παρέχει το κράτος στον πολίτη. Τα αγαθά αυτά δεν μπορεί να αποτελούν πεδίο προνομιακής δράσης του ιδιωτικού τομέα, σε βάρος των πολιτών. Θεωρούμε την παιδεία και την υγεία αδιαπραγμάτευτα δημόσια και δωρεάν παρεχόμενα αγαθά, κατακτήσεις μακροχρόνιων δημοκρατικών και κοινωνικών αγώνων που πρέπει να διαφυλαχθούν πάση θυσία.

Καταδικάζουμε την πρακτική της περικοπής των δημόσιων δαπανών σε αυτούς τους τόσο σημαντικούς τομείς, γιατί ενισχύει τις κοινωνικές ανισότητες σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην υγεία και στη μόρφωση και οδηγεί τα εκπαιδευτικά και τα νοσηλευτικά ιδρύματα στην υποβάθμιση και το μααρασμό. Διεκδικούμε άμεσα διπλασιασμό των δαπανών για την υγεία και αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% επί του ΑΕΠ.

Καταδικάζουμε τις κυβερνητικές πρακτικές της ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων και εργασιακής ανασφάλειας, που όλο και περισσότερο προωθούνται στους τομείς της υγείας και της παιδείας. Διεκδικούμε την άμεση πρόληψη του αναγκαίου προσωπικού, ώστε να διασφαλιστεί η παροχή ποιοτικά αναβαθμισμένων υπηρεσιών υγείας και παιδείας σε όλο των ελληνικό λαό. Απαιτούμε μόνιμη και σταθερή εργασία για κάθε εργαζόμενο στην υγεία και την παιδεία.

Διεκδικούμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, αποδοχών, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και επαγγελματικής εξέλιξης.

Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση για την αδιαλλαξία, τον αυταρχισμό και την πολιτική «πυγμής» που επιδεικνύει απέναντι στους δίκαιους διεκδικητικούς αγώνες μας. Δηλώνουμε ότι δε θα σταματήσουμε να διεκδικούμε την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας.

Για μας η υγεία και η παιδεία είναι δικαίωμα όλων, όχι προνόμιο των λίγων.

Διεκδικούμε ένα Δημόσιο Σύστημα Υγείας καθολικό, ποιοτικό, δημοκρατικό και αποκεντρωμένο, που θα παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν στους πολίτες. Απαιτούμε τη

συγκρότηση του Ενιαίου Φορέα Υγείας με μορφή Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου, που θα σχεδιάζει, προγραμματίζει και θα αναπτύσσει το σύνολο των υπηρεσιών υγείας στη χώρα, εξασφαλίζοντας σωστή χωροταξική κατανομή των υπηρεσιών και ενιαία διαχείριση όλων των διαθέσιμων πόρων. Αγωνιζόμαστε για ένα σύστημα υγείας που θα διασφαλίζει επαρκή και σύγχρονη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, βασισμένη στη διεπιστημονική ομάδα υγείας, που θα καλύπτει συγκεκριμένο πληθυσμό και τομέα ευθύνης παρέχοντας υπηρεσίες πρόληψης, προαγωγής της υγείας, μετανοσοκομειακής φροντίδας, αποκατάστασης και νοσηλείας στο σπίτι.

Διεκδικούμε ένα Δημόσιο Εκπαιδευτικό Σύστημα ποιοτικά αναβαθμισμένο, που θα παρέχει σε κάθε παιδί τα μέσα και τα εφόδια (γνωστικά και μορφωτικά) για την πολύπλευρη κατανόηση του κοινωνικού γίνεσθαι και την κριτική και δημιουργική παρέμβασή του σε αυτό. Ένα σύστημα που θα λειτουργεί δημοκρατικά και συμμετοχικά, και θα επιδιώκει να διαμορφώσει ενεργούς πολίτες, προσωπικότητες που θα και θα αντιπαρατίθενται σε ό,τι εμπορευματοποιεί και ευτελίζει τον άνθρωπο ως αξία. Θέλουμε μια παιδεία που καλλιεργεί τη συνειδητή συμμετοχή στα κοινά, το πνεύμα της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης, την αποδοχή της διαφορετικότητας, μια παιδεία που συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ανθρώπου και συγκροτεί μία κουλτούρα καθημερινού πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε αναγκαία τη γενίκευση της δίχρονης προσχολικής αγωγής και την καθιέρωση της 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Διακηρύσσουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι για μας η υγεία και η παιδεία είναι δημόσια και κοινωνικά αγαθά που δεν πωλούνται.

Καλούμε όλους τους εργαζομένους στην υγεία και στην παιδεία σε κοινό αγώνα

- για τη διαφύλαξη του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της υγείας και της παιδείας
- για τη γενναία αύξηση των κρατικών δαπανών
- για ουσιαστικές αυξήσεις των αποδοχών και άμεση πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού

Όλοι μαζί, μπορούμε.