

Ο.Λ.Μ.Ε.

Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 32 27 382 – 33 11 338
www.olme.gr
e-mail: olme@otenet.gr

Αθήνα, 5/1/07

Ανοιχτό γράμμα στο Νίκο Τεμπονέρα

Αν γράφουμε, πάλι και πάλι, είναι γιατί νιώθουμε την αγορά να σφίγγει σαν τανάλια την εκπαίδευση και των Πραιτόρων οι φωνές να ακούγονται στους δρόμους αντί για γέλια παιδιών που πάνε στο σχολείο.

Αν γράφουμε, Νίκο, είναι γιατί ανήμερα του θανάτου σου, το Σύνταγμα και πάλι στην αγχόνη **ξαναμπαίνει**, και τα αγρίμια του κέρδους οσμίστηκαν πρόσοδο από εκεί που τα αγαθά της σοφίας θα 'πρεπε να μοιράζονται σαν πρόσφορο, σαν αντίδορο, σαν όπλο.

Αν γράφουμε πάλι, είναι γιατί η ιστορία γοητεύεται και με στίχους· έπαινοι, κολακειές δεν την πιάνουν και γιατί απέναντι στα είδωλα των δρόμων, απέναντι στον νόμον τους χλευασμούς διαλέγουμε τ' ανηφόρι των αγώνων.

Λάθος, δεν είναι ο αγώνας μας, μα η αδικία είναι.

Μπορούσαμε να σιωπήσουμε γυρεύοντας την θαλπωρή κάτω από τους συγκαιρικούς ηγεμόνες μα εμείς προτιμήσαμε να αγρυπνούμε, ακόμη και όταν θα φυλάξουμε Θερμοπίλες, σκοπιά στο μετερίζι για δωρεάν παιδεία, για δημόσιο πανεπιστήμιο και για ένα σχολείο που θα μιλάει όλες τις γλώσσες εκτός από μία. Αυτή της εκμετάλλευσης.

Ξαναδιαβάσαμε αυτές τις μέρες πως οι κρεμάλες λειτουργούν ακόμα, σκεφτήκαμε όμως πως λάθος άνθρωποι κρεμάστηκαν. Διαβάσαμε ότι σε χώρες όπως τη μακρινή Σομαλία, αντί για γάλα και φάρμακα στα παιδιά της μοιράστηκαν δελτία θανάτου και πως η χώρα μας πήρε παγκόσμιο χάλκινο μετάλλιο όχι στην αγορά βιβλίων, αλλά όπλων.

Συνηθισμένα πράγματα, θα πεις! Όπως η φτώχεια, η παγκόσμια πείνα, ο πόλεμος, ο ξεσπιτωμός των ανθρώπων και η περιφρόνησή τους από το σύστημα!

Αν όμως συνηθίζουμε το τέρας, θ' αρχίσουμε να του μοιάζουμε και ξέρουμε καλά πως αυτό δεν θα το 'θελες.

Στην Παλαιστίνη οι νέοι αντί να παντρεύονται μεταξύ τους παντρεύονται με το δυναμίτη και το αίμα τους σπονδή γίνεται στο πετρέλαιο. Ανώφελο γιατρικό η απελπισία αλλά στη φρίκη με φρίκη απαντάς πολλές φορές.

Αυτά τα παιδιά του κόσμου, που θα γεράσουν πρόωρα, Νίκο, ακόμα δεν έγιναν εφιάλτες στα μυαλά των ισχυρών, αλλά εμείς θέλουμε να μετράμε πόσα χάσαμε στις δίνες του Λαβυρίνθου, πόσα έμειναν πίσω και πόσα λύγισαν.

Μετράμε ακόμα, στον πρόσφατο καιρό, τις χιλιάδες χιλιάδων που γέμιζαν πλατείες και δρόμους ψιθυρίζοντας το όνομά σου, καρφώνοντας σαν πρόκες τα συνθήματα στους δρόμους μην τα πάρει η στιγμή και τα αλλοιώσει.

Θυμόμαστε καλά τι απαντήσαμε σαν μας ρώτησαν οι αρχηγοί τους «Ποιοί είμαστε». «Ακόμα δε μας γνωρίσατε;» απαντήσαμε.

Είμαι ο Γιάννης ο στρατηγός Μακρυνγιάννης από την Ακρόπολη. Είμαι ο Ρήγας από το Βελεστίνο, ο γιατρός Λαμπράκης, ο φοιτητής Πέτρουλας, ο καθηγητής Νίκος Τεμπονέρας, είμαι ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο.

Η μακροζωΐα μας εξαρτάται από αυτούς. Η δική τους, πάλι, από εμάς. Από τη Μνήμη και την Κρίση μας. Από τις έγνοιες και τους αγώνες των ανθρώπων.

Νίκο,

Έχουμε ένα όνειρο!

Έναν Πλανήτη χωρίς πεζοναύτες με την Ειρήνη σε όλα τα σταυροδρόμια του!

Μια ζωή χωρίς φωτοσκιάσεις!

Να γράφουμε στον πίνακα όλα τα Άλφα, όπως Αλληλεγγύη, Αγώνας, Αξιοπρέπεια!

Λέξεις που θάφτηκαν κάτω από τόνους σίδερο, λέξεις που κρύψανε πίσω από τα λαμπερά νομίσματα. Και της μάνας, που φέρνει το παιδί στο σχολείο, ένα τραγούδι να της πούμε γεμάτο ελπίδα, από τις απάτες της στιγμής απαλλαγμένο.

Πως η πείνα και η δίψα δεν θα 'χουν θέση στον αυριανό μας κόσμο.

Πως ο σκοτεινός λόγος των εμπόρων, οι στατιστικές του θανάτου, τα ηλεκτρονικά ψεύδη, θα 'ναι ανάμνηση παλιά!

Και πως ο άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος δεν θα 'ναι.

Οι γεωργοί θα χαίρονται από τον κόπο τους και οι εργάτες επίσης!

Και μεις απαλλαγμένοι από την ανάγκη δε θα σαβανώνουμε τις αλήθειες. Οι φυλακές μουσεία θα 'ναι να θυμίζουν τα σύνορα του παλιού κόσμου.

Έτσι είναι, Νίκο. Θα σκαφαλώσουμε στ' άπειρο, μα κι αν ακόμα δεν το φτάσουμε, πάλι θα ξέρουμε πως το καθήκον μας έφτασε στο ύψος των ανθρώπων!

Και η θυσία σου χαμένη δεν πάει

Γιατί κουβαλιέται στις πλάτες

των ανθρώπων όχι σαν βάρος

αλλά σαν ήχος που έρχεται

απ' το μέλλον.

ΟΛΟΙ

στην εκδήλωση τιμής & μνήμης στο Νίκο Τεμπονέρα
που οργανώνεται στην Πάτρα:

- Συγκρότημα Ν. Τεμπονέρα **ΤΡΙΤΗ, 9 ΓΕΝΑΡΗ, ΩΡΑ 18.30**
- Στη συνέχεια **ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ**