

**Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,  
Εργαζόμενοι και Εργαζόμενες,  
Φίλες και Φίλοι,**

Η συγκλονιστική, για άλλη μια φορά, δυναμική και μαζική παρουσία όλων μας σε αυτή την ιστορική πλατεία είναι η ηχηρή απάντηση στη συνεχιζόμενη **άκαμπτη αδιαλλαξία του κ. Πρωθυπουργού.**

Είναι η κραυγή μιας ολόκληρης κοινωνίας που απαιτεί να εγκαταλείψει επιτέλους η κυβερνητική πλευρά την αλαζονεία και την αναλγησία της. Ο κ. Πρωθυπουργός κατά τη χθεσινή συνάντηση με τις δύο εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες υπερασπίστηκε αμετακίνητα το **σιδερένιο προφίλ** του υπεύθυνου διαχειριστή που δεν υποκύπτει, δήθεν, σε λαϊκισμούς μπροστά στο δημόσιο συμφέρον και την ανάπτυξη του τόπου. Μόνο που το συμφέρον αυτό είναι μονόπλευρο και μεταφράζεται σε συνεχή φροντίδα και προνομιακή μεταχείριση των ολίγων και ισχυρών σε βάρος των πολλών και των αδύναμων. Προτεραιότητα για την Κυβέρνηση έχουν αποδεδειγμένα οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες και το μεγάλο κεφάλαιο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο κ. πρωθυπουργός τις συστάσεις και τις οδηγίες τους για υπευθυνότητα πρέπει να τις απευθύνουν στην ίδια την κυβέρνηση.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί **με υψηλό αίσθημα ευθύνης αγωνιζόμαστε** και θα συνεχίζουμε να **αγωνιζόμαστε για να ανοίξει σε όλους και όλες το σχολείο και το πανεπιστήμιο.**

Ένα **δημόσιο και πραγματικά δωρεάν** σχολείο και πανεπιστήμιο. Χωρίς εξεταστικούς και ταξικούς φραγμούς. Φραγμούς που ορθώνονται σαν απροσπέλαστο τείχος μόνον για τους φτωχούς, τους εργαζόμενους και τους κοινωνικά ασθενέστερους.

Αυτόν τον αγώνα μας τον γνωρίζουν οι μαθητές μας, τον γνωρίζουν οι γονείς τους, όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι. Ολόκληρη η ελληνική κοινωνία.

Γι' αυτό όχι μόνον μας στηρίζουν αλλά και συμμετέχουν ενεργά. **Έχουν συνειδητοποιήσει ότι είναι και δικός τους αγώνας.**

Με μοναδική, ίσως, και γι' αυτό κραυγαλέα εξαίρεση τον αξιότιμο κ. Στέφανο Τσίπα, ο οποίος ζητεί την ποινικοποίηση του αγώνα μας. Ο εν

λόγω γονέας ισχυρίζεται ότι τα αιτήματά μας «τελούν εις πρόδηλον δυσαναλογία με την εκ της απεργίας απειλουμένην και επερχομένην ζημίαν της Νεότητος».

Εμείς, ωστόσο, ελπίζουμε στο επόμενο συλλαλητήριό μας να βρίσκεται και αυτός ανάμεσά μας!

Ερώτημα γεννιέται, γιατί η αγαπητή μας υπουργός της παιδείας έσπευσε να δηλώσει ότι ουδεμία έχουν σχέση το υπουργείο και η κυβέρνηση με την υπόθεση.

Όλο αυτό λοιπόν το ογκούμενο κύμα κοινωνικής δυσαρέσκειας μόνο η κυβέρνηση προσποιείται ότι δεν το καταλαβαίνει. Γιατί έχει θέσει τον εαυτό της σε ομηρεία και υποταγή στα κελεύσματα του μεγάλου κεφαλαίου και των Βρυξελλών.

Στη χθεσινή συνάντησή μας ο κ. Πρωθυπουργός προσπαθώντας να μας πείσει ότι υπάρχουν αξεπέραστοι περιορισμοί που δεν επιτρέπουν την ικανοποίηση των αιτημάτων μας για χρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης και μισθούς αξιοπρέπειας, με αποπλιστική ειλικρίνεια παραδέχτηκε ότι εκείνο που ουσιαστικά ευθύνεται είναι η πολιτική επιλογή του να ιεραρχεί υψηλότερα τις απαιτήσεις της αγοράς από τις ανάγκες της κοινωνίας. Συγκεκριμένα, μίλησε για **συμβατικές υποχρεώσεις** της Κυβέρνησής του, παραγνωρίζοντας το καθοριστικό ζήτημα και αίτημα της επανιεράρχησης των πολιτικών προτεραιοτήτων του.

Το **μεγάλο στοίχημα του κ. Καραμανλή** δεν είναι το πώς θα αποφύγει να καταβάλει το κόστος ικανοποίησης των αιτημάτων μας. Αλλά το πώς θα συντρίψει το συνδικαλιστικό κίνημα και θα καταστείλει την αντίστασή μας, ώστε ανενόχλητος να εφαρμόσει την αντιλαϊκή και αντιεκπαιδευτική πολιτική του. Και αυτό το έχουν συνειδητοποιήσει όλοι οι εργαζόμενοι. Όλοι όσοι υφίστανται τις επαχθείς συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής.

**Το οικονομικό αίτημά μας υπερβαίνει τα όρια ενός κλαδικού και πολύ περισσότερο ενός συντεχνιακού αιτήματος.** Είναι ένα από τα πιο ισχυρά όπλα μας σε αυτό τον αγώνα. Γιατί η ικανοποίησή του απαιτεί ευρύτερη κοινωνική συσπείρωση, επειδή στην πραγματικότητα διεκδικούμε την ανατροπή της οικονομικής, φορολογικής,

εισοδηματικής και δημοσιονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης προς όφελος όλων των εργαζόμενων, των φτωχών, των άνεργων και των συνταξιούχων. Εξίσου ανατρεπτικό είναι και το αίτημα για 5% τουλάχιστον δαπάνες για την Παιδεία.

**Η ικανοποίησή του εδώ και τώρα είναι εφικτή και όχι ανέφικτη, όπως επιμένει να ισχυρίζεται ο κ. Πρωθυπουργός.**

Στο πλαίσιο, βεβαίως, μιας άλλης πολιτικής που αναδιανέμει τον Εθνικό πλούτο δίκαια. Που ιεραρχεί εν τοις πράγμασι τις κοινωνικές ανάγκες ως πρώτη προτεραιότητα.

Ο κ. Πρωθυπουργός θεωρεί στοιχείο *sine qua non* της πολιτικής του (αυτή τη φράση χρησιμοποίησε) τη διατήρηση του περιβόητου μέτρου του «10» ως βάσης εισαγωγής στην Γ/βάθμια Εκπαίδευση.

Στην πράξη το συγκεκριμένο μέτρο αποδείχτηκε ότι έχει βαθύτατα ταξικό χαρακτήρα.

20.000 περίπου θέσεις στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ έμειναν κενές. Τα ιδιωτικά ΙΕΚ και τα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών πρέπει να στήσουν ανδριάντα στον κ. Πρωθυπουργό.

Το σχέδιο της Κυβέρνησης για τη χυδαία εμπορευματοποίηση ενός κατεξοχήν δημόσιου αγαθού προωθείται αποτελεσματικά με το μέτρο αυτό. **Αυτή είναι η αδιάψευστη πραγματικότητα.**

Όμως, στο συγκεκριμένο ζήτημα **ο κυνισμός της Κυβέρνησης δεν έχει όρια**. Ποιόν κοροϊδεύουν όταν μας λένε ότι έτσι θα βελτιωθεί το επίπεδο των παρεχόμενων σπουδών στην Γ/βάθμια Εκπ/ση;

Στην πραγματικότητα οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην Γ/βάθμια Εκπαίδευση δεν αποτελούν αξιόπιστη διαδικασία διάγνωσης της γνωστικής επάρκειας των μαθητών και μαθητριών. Ούτε έχουν αυτό το σκοπό.

**Πρόκειται για έναν διαγωνισμό** και αυτό η Κυβέρνηση το αποσιωπά συνειδητά. Όπως και ορισμένοι «καλοπροαίρετοι» το αγνοούν. Γι αυτό θα συνεχίσουμε να επιμένουμε ανυποχώρητα στην **άμεση κατάργησή του.**

Η προωθούμενη **Συνταγματική αναθεώρηση του άρθρου 16** έναν προφανή στόχο έχει: την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων της αγοράς και των επιταγών του δόγματος του ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια,

ασφαλώς και δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή όχι μόνο της εκπαιδευτικής κοινότητας, των φοιτητών και των μαθητών αλλά και όλων όσων ζουν με το καθημερινό άγχος της επιβίωσης και κινούνται στο κοινωνικό περιθώριο. Γι' αυτό καλούμε **όλα τα κόμματα**, τουλάχιστον της αντιπολίτευσης, να δώσουν κι' αυτά μαζί μας τη μάχη για να μην περάσουν τα σχέδια της Κυβέρνησης.

### **Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,**

Η εικόνα της κυβερνητικής αυτοπεποίθηση είναι ψευδής. Γι αυτό στην ουσία παραμένει επιθετική και προσηλωμένη στην όξυνση. Το πραγματικό πρόσωπό της είναι φοβισμένο έως και πανικόβλητο. Γιατί φοβάται τη δικαιολογημένη οργή μας. Την οργή του λαού. Για όλους εμάς μόνη επιλογή μας είναι να συνεχίσουμε τον αγώνα με μεγαλύτερη συσπείρωση και αποφασιστικότητα. Απαντάμε κινηματικά στην συνεχιζόμενη πρόκληση.

Για να κάμψουμε την αδιαλλαξία του κ. Πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του. Αυτή η αδιαλλαξία έχει το ίδιο αποκρουστικό πρόσωπο ανεξάρτητα αν αυτή τη φορά μας τη σερβίρουν σε βελούδινη συσκευασία.

Όλοι μαζί σήμερα και αύριο πολύ περισσότεροι σε αυτό τον αγώνα, δικαιούμαστε να είμαστε αισιόδοξοι για τη νίκη.

Αυτή τη δικαιολογημένη αισιοδοξία και την αυτοπεποίθησή μας δεν είμαστε διατεθειμένοι να τη θυσιάσουμε στο βωμό διαφόρων σεναρίων υπευθυνότητας δήθεν και συνδιαλλαγής.

**Όλοι μαζί για τη νίκη της δημόσιας εκπαίδευσης.-**

Κώστας Μπόικος/Μέλος του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ

(Ομιλία στο πανεκπαιδευτικό-πανδημοσιοϋπαλληλικό συλλαλητήριο/  
Πλατ. Συνταγμ./25.10.06)