



ΟΛΝΜΕ

Ανοιχτό γράμμα

στους γονείς των μαθητών μας

Εμείς, οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
απευθυνόμαστε σε σας με αφορμή τις απεργιακές μας
κινητοποιήσεις,

γιατί μοιραζόμαστε

- ✓ τις συνέπειες από τις δραματικά χαμηλές δημόσιες δαπάνες για την Παιδεία, που όχι μόνο είναι καθηλωμένες για χρόνια αλλά ακόμη και μειώνονται
- ✓ τα σχολεία της γκρίζας τάξης, τα σχολεία χωρίς υποδομές και θέρμανση, τα σχολεία της διπλοβάρδιας
- ✓ τον εξοστρακισμό από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 20.000 παιδιών από τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα με την αυθαίρετη επιστημονικά καθιέρωση της βάσης του «10»
- ✓ την αβεβαιότητα των παιδιών για το εργασιακό - επαγγελματικό μέλλον τους
- ✓ τη σχολική αποτυχία και την έλλειψη στήριξης στα παιδιά με μαθησιακά ελλείμματα, με κενά που το ίδιο το σχολείο δημιούργησε
- ✓ τη διεύρυνση των ανισοτήτων στη μόρφωση καθώς και την εξώθηση των παιδιών από τα φτωχά ηλαϊκά στρώματα στη στενή και πρόωπη κατάρτιση με το νέο νόμο για την Τεχνική Εκπαίδευση



- ✓ την προώθηση του «σχολείου της αγοράς», που δεν θα μορφώνει αλλήθι θα διδάσκει δεξιότητες, που δεν θα δίνει γνώση αλλήθι πληροφορίες
- ✓ το καθημερινό τρέξιμο των παιδιών στο μαραθώνιο των περιφήμων «εξωσχολικών δραστηριοτήτων» και φροντιστηρίων, λόγω της συνεχιζόμενης υποβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης
- ✓ το πόσο στοιχίζει στην οικογένεια η δήθεν «δωρεάν» παιδεία
- ✓ την πολύχρονη συνεχιζόμενη λιτότητα μόνο για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, με το μισθό να φτάνει για μια εβδομάδα
- ✓ την επιδείνωση της εργασιακής καθημερινότητας, τη συρρίκνωση της κοινωνικής ασφάλισης, τις συντάξεις πείνας
- ✓ την αντίληψη ότι η αντiekπαιδευτική και αντιηαϊκή πολιτική είναι αυτή που γεννά τις απεργίες!

Αγωνιζόμαστε για να ζούμε με αξιοπρέπεια από το μισθό μας

Mas λένε: Δεν αντέχει η οικονομία τις αυξήσεις που ζητούν οι εκπαιδευτικοί για την παιδεία και τους μισθούς τους

- Αντέχει όμως η οικονομία για να ακριβήνει έξι φορές, π.χ., το γάλα μέσα σε ένα χρόνο, για να έρθει σήμερα κιόλας νέο κύμα αυξήσεων 17,5% σε βασικά αγαθά, για να έχουν εκτοξευθεί τα ενοίκια στα 2/3 ή και στο 100% του κατώτερου βασικού μισθού;
- Αντέχει η οικονομία να δουλεύει ο εργαζόμενος σε δυο και τρεις δουλειές, χωρίς πλήρη ασφάλιση, με ελαστικό ωράριο, να δανείζεται από τις τράπεζες με όρους τοκογλυφίας για να καλύψει βασικές ανάγκες όπως η στέγη και η μηνιαία διαβίωση;
- Αντέχει η οικονομία για να κλείνουν το ένα μετά το άλλο εργοστάσια και να μένουν οι εργαζόμενοι επί σειρά μηνών με απλήρωτα δεδουλευμένα, ενώ από την άλλη συσσωρεύονται υπερκέρδη από τους λίγους και ισχυρούς;
- Αντέχει η οικονομία καθημερινά να σπαταλώνται ή να εξαφανίζονται εκατομμύρια, όπως τα 170.000.000€ για την επιμόρφωση τάχα των εκπαιδευτικών, που ξεοδεύτηκαν ποιος ξέρει σε τι, χωρίς ποτέ να γίνει...

Mas λένε: η αύξηση που ζητούν οι εκπαιδευτικοί είναι υπερβολική



Ερείς λέμε:

- ✓ Υπερβολικοί είναι οι μισθοί όσων λένε και γράφουν όλα αυτά τα ψέματα!
- ✓ Υπερβολικά εξευτελιστικοί είναι οι μισθοί που δίνει η κυβέρνηση
- ✓ Υπερβολικά εξευτελιστικός είναι ο «βασικός» μισθός της πείνας
- ✓ Υπερβολικά εξευτελιστική είναι η αύξηση που έδωσε η κυβέρνηση, 0,77 λεπτά την ημέρα, στον εργαζόμενο για δύο χρόνια!!...
- ✓ Υπερβολικά εξευτελιστική είναι η αύξηση που προτείνει στους εκπαιδευτικούς, περίπου 1%

Ερείς ακόμη λέμε:

Τύρω μας έχει στηθεί ένας χορός εκατομμυρίων, που τα ροκανίζουν κάθε λογής τρωκτικά, την ίδια στιγμή που στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζονται τα 1.400 ευρώ ως το κατώτατο όριο φτώχειας

Ας παραδεχθεί η κυβέρνηση αυτή την αλήθεια αντί να προσπαθεί να μας πείσει για την τεχνητή αύξηση του ΑΕΠ!

Αγωνιζόμαστε για δωρεάν δημόσια εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες!

Είναι ντροπή να λέει η υπουργός παιδείας και το συμβούλιο των «σοφών» πως: «έχουμε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό δυναμικό. Δεν πρέπει να περιμένουμε θαύματα στην Παιδεία...» ή «...δεν είναι όλα τα παιδιά για το πανεπιστήμιο» ή «είναι αδικαιολόγητη η πίεση των γονιών να σπουδάσουν τα παιδιά τους στα πανεπιστήμια» ή ότι «τα θεσμικά αιτήματα έχουν καλυφθεί».

- ✓ Έχουν δει όλοι αυτοί οι «σοφοί», καθώς και η Υπουργός μας, πώς είναι τα σχολεία ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας, έχουν δει τα σχολεία που βρίσκονται για χρόνια σε κοντέινερ και τις «υποδομές» πολλών σχολικών κτιρίων σε όλη τη χώρα;
- ✓ Τα δικά τους τα παιδιά πού φοιτούν; Μήπως στο δημόσιο σχολείο της γειτονιάς τους; Μήπως στα σχολεία της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που τα θέλουν σε σχολεία για τα παιδιά ενός «κατώτερου Θεού»;
- ✓ Ποιος από όλους αυτούς, από την κοινωνική «ελίτ» και όσους τα τελευταία χρόνια μάς αρνούνται πεισματικά αξιοπρεπείς αυξήσεις, μπορεί να ζήσει με το δικό μας μισθό;

**Η Μόρφωση Δεν είναι εμπόρευμα!
Ο εργαζόμενος Δεν είναι αναλώσιμος!**



Η κυβέρνηση θέλει τον εκπαιδευτικό φτωχό και πλούσια τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και τα φροντιστήρια!

Η κυβέρνηση προτιμά να έχει τον αναπληρωτή και τον ωρομίσθιο στην ανασφάλεια και στην κομματική πελατεία παρά να ζούμε με μόνιμη δουλειά και αξιοπρεπείς μισθούς!

Η κυβέρνηση επιδιώκει το δημόσιο σχολείο να φθίνει και την παραπαιδεία να ανθεί!

Η κυβέρνηση θέλει τον εκπαιδευτικό μίζερο και σιωπηλό, άβουλο διεκπεραιωτή των εντολών της, χωρίς παιδαγωγική ελευθερία και αυτονομία!

Εμείς θέλουμε τον εκπαιδευτικό περήφανο, ανεξάρτητο, οραματιστή, να διαπλάθει τη νέα γενιά με βάση τις αξίες της δημοκρατίας και της κοινωνικής ελευθερίας!

Αγωνιζόμαστε για την περηφάνεια της Σουδειάς μας!

Διεκδικούμε:

**5% ΤΟΥ ΑΕΠ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
- 1400 ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΑ ΣΤΟ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟ - ΠΛΗΡΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΑΜΙΑ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ -25 ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ, 20 ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΚΑΙ 10 ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ- ΑΜΕΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ 12ΧΡΟΝΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ 12ΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ**

Φίλοι Γονείς: οι εκπαιδευτικοί του δημόσιου σχολείου χρειάζονται την έμπρακτη αλληλεγγύη σας!

*Ο αγώνας μας είναι και δικός σας,
οι αγώνες σας είναι και δικοί μας!*

