

Ο.Λ.Μ.Ε.

Κορνάρου 2 και Ερμού,
105.63 Αθήνα,
τηλ. 210-3230073
και 210-3236544

Αθήνα, 11-10-2006

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το μεγαλειώδες σημερινό συλλαλητήριο, πρωτοφανές σε όγκο και παλμό, με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων εκπαιδευτικών, εργαζομένων, μαθητών και φοιτητών, που πλημμύρισε για μια ακόμη φορά το κέντρο της Αθήνας, επιβεβαιώνει την εκτίμησή μας ότι ένα πανίσχυρο μέτωπο παιδείας - εργασίας γίνεται ήδη πραγματικότητα.

Ωστόσο η Υπουργός Παιδείας απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων ξεπέρασε σε αμετροέπεια και κυνισμό τον γνωστό πλέον στο πανελλήνιο «ρηξικέλευθο» εαυτό της. Με την κάλυψη, βεβαίως, του Πρωθυπουργού της χώρας που ...παίζει το κρυφτούλι!

Από πού άραγε αντλεί η κ. Γιαννάκου το δικαίωμα (ηθικό και πολιτικό) να καθυβρίζει τον περήφανο κλάδο των εκπαιδευτικών, τους δασκάλους που έχει εμπιστευθεί η πολιτεία για την εκπαίδευση και τη μόρφωση των παιδιών του ελληνικού λαού; Πώς θα «αντικρίσει στα μάτια» τους εκπροσώπους των καθηγητών και θα συνομιλήσει μαζί τους στη συνάντηση της επομένης Τρίτης, που υποχρεώθηκε χθες να ανακοινώσει; Το βέβαιο είναι ότι είναι τελείως άγνωστες στην υπουργό Παιδείας οι αξίες, οι αρχές, η ηθική και η αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών.

Όλοι αντιλαμβάνονται ότι πίσω από το αλαζονικό και επιθετικό προσωπείο της κ. Υπουργού Παιδείας, πίσω από τον «τσαμπουκά» τού «δε μασάω» κρύβεται το έντρομο και πανικόβλητο πρόσωπο μιας ολόκληρης Κυβέρνησης, που υποκριτικά και ξεδιάντροπα συνεχίζει να διακηρύσσει ότι η παιδεία και ο πολιτισμός αποτελούν δήθεν τις πρώτες προτεραιότητές της. Πάντως, αποδεδειγμένα η δημόσια εκπαίδευση και ο εκπαιδευτικός αποτελούν την «πρώτη προτεραιότητα» της ανελέητης και κλιμακούμενης κυβερνητικής επίθεσης!

Η κ. Γιαννάκου δεν περιορίστηκε μόνον να εκτονώσει την επιθετικότητά της με το ρεσιτάλ ύβρεων και συκοφαντιών κατά δασκάλων, καθηγητών, μαθητών και ...οικοδόμων. Σήμερα μας επέσεισε και τον από τους απεργούς κίνδυνο, κατά τον αλήστου μνήμης «από βορράν κίνδυνο», θυμίζοντας άλλες εποχές, που αυτός ο τόπος προσπαθεί να ξεχάσει. Σύμφωνα, λοιπόν, με την Υπουργό Παιδείας οι απεργοί και οι διαδηλωτές που αγωνίζονται για μια δημόσια και πραγματικά δωρεάν εκπαίδευση, που ως άνθρωποι και εργαζόμενοι παλεύουν για την αξιοπρέπειά τους αποτελούν «κίνδυνο» για τη δημοκρατία!!

Ο κ. Πρωθυπουργός και η κ. Υπουργός ας το καταλάβουν επιτέλους! Οι αγώνες θα συνεχιστούν και θα κλιμακωθούν αναπόφευκτα, γιατί η πολιτική της Κυβέρνησής τους είναι σε προφανή και κατάφωρη δυσαρμονία με την κοινωνία και τις ανάγκες της!

Ο Πρόεδρος
Δ. Γεώργας

Για το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ



Ο Γ. Γραμματέας
Γρ. Καλομοίρης