

## **Ο.Λ.Μ.Ε.**

Ερμού & Κορνάρου 2  
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255  
FAX: 210 32 27 382 – 33 11 338  
[www.olme.gr](http://www.olme.gr)  
e-mail: [olme@otenet.gr](mailto:olme@otenet.gr)

Αθήνα, 15/9/06

### **ΨΗΦΙΣΜΑ**


Την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2006 αρχίζει η δίκη του στελέχους της ακροδεξιής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» και επίδοξου δολοφόνου του Δημήτρη Κουσουρή, Αντώνη Ανδρουτσόπουλου («Περίανδρου»). Ο Ανδρουτσόπουλος παρέμενε ασύλληπτος από τον Ιούνιο του 1998 όταν, επικεφαλής ομάδας, επιτέθηκε με στρατιωτικό σχηματισμό στους φοιτητές Δημήτρη Κουσουρή και Ηλία Φωτιάδη και στον τότε αδιόριστο εκπαιδευτικό Γιάννη Καραμπατσόλη. Παραδόθηκε μετά από επτά ολόκληρα χρόνια στην αστυνομία η οποία στο διάστημα αυτό δεν είχε κάνει ούτε τις στοιχειώδεις προσπάθειες για τη σύλληψή του. Η επίθεση είχε στόχο τη δολοφονία του Δημήτρη Κουσουρή, μέλους της συντονιστικής επιτροπής του Συλλόγου Φοιτητών Φιλοσοφικής (που πρωτοστατούσε στις κινητοποιήσεις εναντίον του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ) και του Κ.Σ. της ΕΦΕΕ.

Η δολοφονική απόπειρα έλαβε χώρα στις 16 Ιουνίου 1998, στην πλατεία απέναντι από την κεντρική πύλη των δικαστηρίων της Ευελπίδων υπό την ανοχή της αστυνομίας. Έγινε σε μια περίοδο που κορυφώνονταν οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών, αδιόριστων και φοιτητών ενάντια στους αντιεκπαιδευτικούς νόμους Αρσένη, για το δικαίωμα στη δουλειά και τη μόρφωση.

Η δολοφονική επίθεση των μελών της «Χρυσής Αυγής», που έγινε το λιγότερο υπό την ανοχή της αστυνομίας, καταδεικνύει το ζήτημα των πολιτικών ευθυνών εκείνων που διαμορφώνουν το ανάλογο κλίμα εκτρέφοντας παρόμοιους «μηχανισμούς εφεδρείας». Ειδικά για τη φασιστική συμμορία της «Χρυσής Αυγής», εγείρονται ερωτήματα για την ασυλία που αντικειμενικά απολαμβάνει στις επιθέσεις της εναντίον αγωνιστών του κινήματος και μεταναστών.

Η προσπάθεια τρομοκράτησης των αγωνιστών θα βρει και σήμερα την απάντηση που της αξίζει από τους αγώνες νεολαίας και εργαζομένων απέναντι στην αντιεκπαιδευτική και αντεργατική πολιτική και της σημερινής κυβέρνησης της λιτότητας, της ανεργίας και της καταστολής. Η καταδίκη των δολοφόνων και όσων τους καλύπτουν, η υπεράσπιση των κοινωνικών αγώνων ενάντια σε κάθε παρακρατικό μηχανισμό και σε όσους τους στηρίζουν είναι υπόθεση του εκπαιδευτικού, του εργατικού και ευρύτερα του λαϊκού κινήματος αλλά και κάθε αγωνιζόμενου ξεχωριστά.

**Καλούμε σε συγκέντρωση καταδίκης  
των δολοφονικών φασιστικών πρακτικών και αντιλήψεων  
καθώς και των φυσικών τους φορέων  
στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων την Τετάρτη 20/09/2006 στις 9 π.μ**

Ο Πρόεδρος  
  
Δ. Γεώργας



Ο Γ. Γραμματέας  
  
Γρ. Καλομοίρης