

Τα όνειρά μας για την ειρήνη να γίνουν εφιάλτης του Μπους!

ΟΛΟΙ στο Πανελλαδικό αντιπολεμικό συλλαλητήριο

19 Μάρτη 2005, στο Σύνταγμα, στις 12 το μεσημέρι

Επιστολή του ΔΣ της ΟΛΜΕ

Προς εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς

Στις 19 Μάρτη, διαδηλώνουμε για την ειρήνη σε ολόκληρο τον Πλανήτη. Σε σχεδόν 700 πόλεις σε όλες τις ηπείρους θα βγούμε στους δρόμους, θα ενώσουμε παγκόσμια τις φωνές μας για να μπει τέλος στην κατοχή του Ιράκ.

Δύο χρόνια μετά την εισβολή στο Ιράκ βασιλεύει η φρίκη. Αυτός ο άδικος πόλεμος καταμετρά πλέον 100.000 νεκρούς, ανάμεσά τους δεκάδες χιλιάδες παιδιά και γυναίκες.

Η ζωή των απλών ανθρώπων είναι ένα μαρτύριο, αφού ο πόλεμος όχι μόνο δεν έφερε την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την ευημερία, αλλά αντίθετα έφερε μια ανελέητη κατοχή με μαζική ανεργία, ελλείψεις σε τρόφιμα, φάρμακα, νερό, ηλεκτρικό, καταλήστευση του πλούτου της χώρας.

Πόλεις ολόκληρες που εξεγέρθηκαν, όπως η Φαλούτζα, αντιμετωπίστηκαν με πρωτοφανή κτηνωδία, που θύμισε τις μέρες της Γκουέρνικα όταν βομβαρδίστηκε από τον Χίτλερ. Κρατούμενοι στις φυλακές Αμπού Γκράιμπ βασανίστηκαν απάνθρωπα και εξευτελιστικά μέχρι θανάτου.

Ένας πανάρχαιος πολιτισμός καταστρέφεται, αφού πόλεις σαν τη Βαβυλώνα μετατράπηκαν σε στρατόπεδα τεθωρακισμένων των κατοχικών δυνάμεων.

Τα ψέματα του Μπους για τα όπλα μαζικής καταστροφής που δήθεν είχε το Ιράκ κατέρρευσαν, αλλά οι στρατοί κατοχής παραμένουν εκεί.

Γι' αυτό και η παγκόσμια κοινή γνώμη απαιτεί την άμεση αποχώρηση όλων τα ξένων στρατευμάτων.

Φανταστείτε τα χρήματα που σπαταλάνε για την κατοχή του Ιράκ,

να πήγαιναν για την ανακούφιση των θυμάτων του τσουνάμι,

να πήγαιναν για την καταπολέμηση της φτώχειας και της πείνας στην Αφρική,

να πήγαιναν για τα σχολεία, τα νοσοκομεία, το ασφαλιστικό μας σύστημα!

Imagine there's no countries Φανταστείτε ότι δεν υπάρχουν χώρες

It isn't hard to do Δεν είναι δύσκολο να γίνει

Nothing to kill or die for Τίποτα να σκοτώσεις ή να πεθάνεις γι' αυτό

And no religion too

Ούτε καμία θρησκεία επίσης

Imagine all the people Φανταστείτε όλο τον Κόσμο

Living life in peace... Να ζει την ζωή σε ειρήνη...

Αυτό το τραγούδι (Imagine -1971) του Τζων Λένον από την περίοδο του πολέμου στο Βιετνάμ είναι επίκαιρο μέσα στη φρίκη των πολέμων στο Ιράκ, στην Παλαιστίνη, στο Αφγανιστάν, στα Βαλκάνια.

Όλοι εμείς, γονείς μαθητές, εκπαιδευτικοί, θέλουμε να κάνουμε τα όνειρα μας για την ειρήνη εφιάλτη γι' αυτούς που καίνε με βόμβες τον Πλανήτη και σκοτώνουν παιδιά για χρήμα, για πετρέλαιο και για την παγκόσμια ηγεμονία τους.

**Στις 18 Μάρτη κάνουμε «μάθημα ειρήνης»
για μία ώρα μέσα στα σχολεία μας.**

Στις 19 Μάρτη, όπως κάναμε δύο χρόνια πριν,
στις 15 Φλεβάρη και 20 Μάρτη 2003, θα είμαστε
ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ ΜΑΖΙ στους δρόμους.

**Να βάλουμε τέλος στην κατοχή του Ιράκ!
Καμιά ελληνική συμμετοχή!**

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ