

Εναρκτήρια ομιλία - Χαιρετισμοί

- **Κώστας Μανιάτης**, πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΜΕ
- Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
- **Σπύλιος Λιβανός**, υπεύθυνος Τομέα Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ν.Δ., Βουλευτής Ν. Αιτωλ/νίας
- **Άννα Διαμαντοπούλου**, πολιτική εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ για θέματα Παιδείας, Βουλευτής Α΄ Αθήνας
- **Νίκος Σοφινός**, μέλος του Π.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ
- **Θοδωρής Δρίτσας**, εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Α΄ Πειραιά
- **Martin Romer**, Γενικός Γραμματέας της ETUCE
- Εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ
- Εκπρόσωπος της ΔΟΕ
- Εκπρόσωπος της ΠΟΣΔΕΠ
- **Odile Cordelier**, εκπρόσωπος της SNES-FSU (Ομοσπονδίας Εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σης Γαλλίας)
- **Branislav Pavlovic**, πρόεδρος της TUS (Ομοσπονδίας Εκπ/κών Σερβίας)
- **Gabriella Giorgetti**, εκπρόσωπος της FCLGIL (Ομοσπονδίας Εκπ/κών Ιταλίας)
- **Pedro Gonzalez**, εκπρόσωπος της FECCOO (Ομοσπονδίας Εκπ/κών Ισπανίας)
- Εκπρόσωπος της Ένωσης Παλαιστινίων Εκπαιδευτικών
- **Πολυβίου Θέμης**, εκπρόσωπος της ΟΕΛΜΕΚ (Ομοσπονδίας Εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σης Κύπρου)
- **Αβραάμ Λάζαρος**, εκπρόσωπος ΠΟΕΔ (Ομοσπονδίας Εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης Κύπρου)
- Εκπρόσωπος της ΑΣΓΜΕ

Κάποιοι από τους χαιρετισμούς εκπροσώπων οργανώσεων θα πραγματοποιηθούν στις 26/6, στις 12 το μεσημέρι



14^ο Συνέδριο

Πανεργυρική Συνεδρίαση

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

“... Ωστόσο, ποιος ξέρει,
 ίσως εκεί που κάποιος αντιτέκεται
 χωρίς ελπίδα, ίσως εκεί να αρχίζει
 η ανθρώπινη ιστορία, που λέμε, κι
 η ομορφιά του ανθρώπου...”
 Γιάννης Ρίτσος, Ελένη



Αφιέρωμα
 στον ποιητή Γιάννη Ρίτσο
 στα 100 χρόνια από τη γέννησή του

“Α, να 'σαι ήλιος,
 να χαρίζεις φως...”

25 Ιουνίου 2009

Ξενοδοχείο «Novotel», Αθήνα

Πρώτο Μέρος

6ο Λύκειο Καλλιθέας - 10ο Λύκειο Πειραιά

Δυο σχολεία που συνεργάζονται...
Μια πρόβα που γίνεται παράσταση...
Ο Ρίτσος που ενώνει...

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Γρηγόρης Γρηγοριάδης,
Οφσέπ Τοπαλιάν, Σοφία Χαλυβοπούλου,
Νάντια Καραλή, Ράνια Θεοφιλοπούλου,
Στέφη Γιαννακοπούλου,
Χριστίνα Μαντοπούλου,
Βαγγέλης Μυλωνάς,
Δήμητρα Ταχμετζίδου,
Δάφνη Ζαρίφη, Τζωρτζίνα Καππάτου,
Θέμης Λεκάκης, Θεοδώρα Τσουνή

ΠΑΡΕΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

Βασίλης Ψίλης, Δημήτρης Βάσιλας,
Μαρία Γιαννίρη, Αναστασία Γρίβα,
Σοφία Καρακάση, Βάσια Μαλάμου,
Βίκυ Ματσούδη, Μαρία Μαστρονικόλα,
Άγγελος Νικολόπουλος,
Αλέξανδρος Νικολόπουλος,
Παναγιώτης Πατεράκης,
Χρήστος Σιδερίδης,
Ευαγγελία Καραβίδα

ΟΜΑΔΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Στέφανος Ξανθόπουλος,
Ρεγγίνα Γάτου, Καλή Καψάλη

ΟΜΑΔΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Βασίλης Ψίλης, Σοφία Καρακάση,
Τζωρτζίνα Καππάτου, Σοφία Τσατσούλη

ΓΚΡΑΦΙΤΙ

Κώστας Αξιώτης, Δημήτρης Γκίκας

**ΑΠΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΕΣ-
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΕΣ**

Εύα Γραμμένου, Νίκος Μπομποτάς.

**ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΑΣΤΡΟ**
Γυμνάσιο - Λύκειο Χρυσοβίτσας.

*Ερχόμαστε με τον Ρίτσο.
Τραγουδάμε, ψιθυρίζουμε τους
στίχους του, βάζουμε εικόνες
στα ποιήματά του, τις εικόνες
της δικής μας πίστης για έναν
καλύτερο κόσμο,
ονειρευόμαστε, κάνουμε χιρά-
φιτι, ζωγραφίζουμε το πάθος
μας για τη ζωή.
«Να με θυμόσατε, είπε»*

Χρησιμοποιήθηκαν κείμενα
από τα έργα του Γιάννη Ρίτσου:

Το τερατώδες αριστούργημα
Εικονοστάσιο ανωνύμων αγίων/Ίσως να 'ναι
κι έτσι/Δοκιμασία/Το νόημα της απλότητας
Γειτονιές του κόσμου/Ανταποκρίσεις
Πέτρες, Επαναλήψεις, Κιγκλίδωμα
Γράμμα στο Ζολιό Κιουρί/Καθώς νυχτώνει

Δελτάρια Καίτης Δρόσου/Γράμματα στη
Λούλα
Σάρκινος λόγος/Εαρινή συμφωνία
Το χρέος των ποιητών/Άνθρωποι και τοπία
Αργά, πολύ αργά μέσα στη νύχτα
Η σονάτα του σεληνόφωτος.

Τραγούδια

- **Χρήστος Λεοντής**
«Γ. Ρίτσου, Καπνιαμένο τσουκάλι»:
Λοιπόν παιδιά μου, Ξέρουμε πως ο ίσκιος
μας, Τούτες τις μέρες, Και νά, αδελφέ μου,
που μάθαμε να κουβεντιάζουμε
- **Μίκης Θεοδωράκης**
«Γ. Ρίτσου, Ρωμισούνη»:
Με τόσα φύλλα, Δέντρο το δέντρο
«Γ. Ρίτσου, 18 Λιανοτράγουδα
της πικρής πατρίδας»:
Κουβέντα μ' ένα λουλούδι, Ο λαός
«Η Νένα Βενετσάνου τραγουδάει
Μίκη Θεοδωράκη»:
Πού πέταξε τ' αγόρι μου, Μέρα Μαγιού

- **Θ. Μικρούτσικος**,
«Καντάτα για τη Μακρόνησο»
(απόσπ. Εισαγωγής)
- «Γιάννη Ρίτσου, Γυμνό σώμα» (απόσπ.),
μελοποίηση: **Δ. Μάνεσης**

Συνεργάστηκαν οι καθηγητές:

Άννα Ζωγάκη, Ελένη Κυριμκύρογλου,
Ειρήνη Λιβανού, Διονύσης Μάνεσης,
Μαριάννα Νικολαΐδου, Μαρία Πετρούλια,
Μάγδα Πρεβεζάνου, Λίλα Τζέτζου,
Μάνια Χρίστη.
Πολύτιμη η βοήθεια της Ελίνας Ρίζου

Δεύτερο Μέρος

Ποιήματα του Γιάννη Ρίτσου
που μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης

- Στο παραθύρι στεκόσσουν
- Να 'χα τ' αθάνατο νερό
- Βασίλειψες αστέρι μου
- Ήσουν καλός, ήσουν γλυκός
- Χαρταετοί (Ορχηστρικό)

- Μπουζούκι: **ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ**
Μπουζούκι: **ΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΙΩΤΗΣ**,
εκπαιδευτικός από το Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ιλίου
- Κιθάρα: **ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΟΥΖΗΝΟΠΟΥΛΟΣ**
εκπαιδευτικός από το Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ιλίου
- Πιάνο: **ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ**
εκπαιδευτικός από το Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ιλίου
- Τραγούδι: **MARINA ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ**

